

# Lowcountry Bombshell A Liz Talbot Mystery 2 Susan M Boyer

Getting the books Lowcountry Bombshell A Liz Talbot Mystery 2 Susan M Boyer now is not type of challenging means. You could not abandoned going like book heap or library or borrowing from your connections to way in them. This is an unquestionably simple means to specifically acquire lead by on-line. This online statement Lowcountry Bombshell A Liz Talbot Mystery 2 Susan M Boyer can be one of the options to accompany you in imitation of having other time.

It will not waste your time. admit me, the e-book will very song you other event to read. Just invest tiny times to admission this on-line proclamation Lowcountry Bombshell A Liz Talbot Mystery 2 Susan M Boyer as well as review them wherever you are now.

Het eind van de rivier Nora Roberts 2013-02-13 Olivia's ouders vormden onbetwist het meest stralende stel van Hollywood, tot de nacht waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde en haar moeder gruwelijk vermoordde; het monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig jaar later, merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd. Maar ondanks de verschrikking en het verloop van jaren verlangt een deel van Oliva ernaar om zich die gruwelijke gebeurtenissen te herinneren, om de waarheid over haar jeugd te weten. Schrijver Noah Brady is de zoon van de politieman die Olivia na de moord weggekropen in de kast vond en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar voordat ze de strijd met haar verleden kan aangaan, moet Olivia haar toekomst veiligstellen. Want het monster is terug... en waart rond in de bossen rond de Pacific Northwest.

Het glazen koninkrijk Lawrence Osborne 2020-09-30 Sarah Mullins is van New York naar Bangkok gevlucht om te verdwijnen. Ze huurt een appartement in het Koninkrijk, een toonbeeld van vergane glorie. In de bedwelmende hitte van Bangkok raakt Sarah tijdens een vriendinnenavond met poker, drank, roddels en marihuana in de ban van drie mysterieuze expatvrouwen: de Chileense chef-kok Ximena van restaurant De Eiffel; de Britse hotelmanager Nat, die een eigenaardige man en een nog eigenaardiger werkster heeft; en ten slotte is er de verleidelijke Mali, die heeft besloten Sarahs pantser te doorbreken en haar mee te slepen in haar glamourwereld vol duistere spelletjes. Op het moment dat het leger een staatsgreep pleegt is Sarah getuige van een gruwelijke moord, gevolgd door een aantal geheimzinnige verdwijningen. Het veilige Koninkrijk voelt steeds meer

aan als een val. Verbeelding en werkelijkheid beginnen door elkaar te lopen. Wie kan ze nog vertrouwen? Het glazen Koninkrijk is een briljant en verontrustend verhaal over wreedheid en psychologische beïnvloeding. Lawrence Osborne toont zich een meester in sfeer en spanning en betovert de lezer met een blik op het kruispunt van lotsbestemming en menselijke hebzucht. Lawrence Osborne (1958), 'een erfgenaam van Graham Greene', aldus The New York Times, woonde in onder meer Parijs, New York, Mexico, Istanbul en tegenwoordig in Bangkok. In 2018 verscheen zijn veelgeprezen roman Schitterende dieren. 'Bangkok is de ster van deze fascinerende roman. De inwoners zijn vreemden voor zichzelf,

glinsterend aan de horizon van hun eigen bestaan, zich rusteloos en ontworteld en bang voortbewegend door een stedelijk landschap dat meer verhalen in zich bergt dan ze weten.' HILARY MANTEL Over Schitterende dieren: 'Een prachtig geschreven boek, dat even dromerig als verontrustend is.' VRIJ NEDERLAND \*\*\*\*\*

Het geheim van Vesalius Jordi Llobregat 2015-11-10 Barcelona, 1888, het jaar van de Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt keert terug naar de stad na het overlijden van zijn vader, maar raakt betrokken bij een zaak waarin jonge meisjes op gruwelijke wijze worden vermoord. Bernat Fleixo, straatarme journalist, wil graag een scoop. Samen met Pau Gilbert, student geneeskunde, gaat hij op jacht naar het boek over anatomie van Vesalius - de Nederlander Andries van Wesele. Maar er zijn meer kapers op de kust en een van hen heeft zeer duistere bedoelingen ... De obsessie Nora Roberts 2016-04-04 Naomi verloor haar onschuld op de avond dat ze haar vader het bos in volgde. Toen ze het meisje bevrijdde dat ondergronds gevangenzat, onthulde ze de gruwelen die haar vader beging en maakte ze hem voor altijd berucht. Sindsdien torst ze de daden van Thomas David Bowes met zich mee. Nu is Naomi een succesvol fotografe en heeft ze een plek gevonden waar ze zich thuisvoelt. Het is een groot oud huis dat opgeknapt moet worden, duizenden kilometers bij iedereen die ze ooit heeft gekend vandaan. Naomi zocht eenzaamheid, maar de vriendelijke inwoners van Sunrise Cove betrekken haar telkens bij hun gemeenschap – vooral de resolute Xander Keaton. Naomi merkt dat haar verdedigingslinie afbrokkelt en diep in haar hart heeft ze altijd verlangd naar menselijk contact. Maar de ervaring leert: haar verleden is nooit verder weg dan een nachtmerrie.

Slotakkoord voor een moord Alan Bradley 2014-07-17 Alan Bradley Slotakkoord voor een moord Een Flavia de Luce roman Flavia de Luce houdt van scheikunde en van speurneuzen. Wanneer de graftombe onder de kerk van Bishops Lacey geopend wordt, staat ze vooraan. In plaats van de eeuwenoude resten van de heilige Sint Tancred vinden ze het lichaam van de kerkorganist. Zijn gezicht gaat schuil achter een grotesk masker. Waarom moest Mr. Collicutt sterven? En waarom is zijn lichaam verborgen op deze heilige rustplaats? De onverbeterlijk nieuwsgierige Flavia besluit het uit te zoeken. Haar ontdekkingen bewijzen maar weer eens dat een rechttoe rechtaan zaak niet bestaat. Slotakkoord voor een moord is de vijfde roman van de Canadese schrijver Alan Bradley. Zijn serie met de nieuwsgierige Flavia de Luce in de hoofdrol is een wereldwijde bestseller.

'Flavia de Luce is een van de meest vindingrijke, ronduit gevaarlijke heldinnen die er zijn.' The New York Times 'Hoezo nog niet gelezen? Je weet niet wat je mist! Een ideale mix van fantasie, humor en avontuur.' Heleen van Dodewaard, boekhandel Veenendaal

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

De kunst van het liegen Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het derde deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde bestsellerserie van auteur Alan Bradley. In De kunst van het liegen van Alan Bradley stuit de eigenzinnige Flavia de Luce op het lijk van een man. Flavia schrikt, maar ze is ook opgetogen. Deze situatie vraagt om haar uitstekende speurderskwaliteiten. De onvermoeibaar nieuwsgierige Flavia ontdekt aanwijzingen over de bizarre moord die de politie over het hoofd ziet. Ze legt een mysterie uit het verleden bloot, lost de raadsels rond de verdwijning van een baby op en ondervindt dat leugens slecht zijn voor haar bestwil.

De nieuwe gravin Fay Weldon 2015-07-01 Lady Isobel Dilberne is druk bezig Dilberne Hall te moderniseren om koning Edward VII over enkele maanden te kunnen ontvangen voor een jachtpartij. De voorbereidingen zijn uitputtend, en er zijn ook andere problemen: het huwelijk van Minnie en Arthur dreigt op de klippen te lopen en dochter Rosina heeft een schandalig boek over de seksuele gewoonten van de Aboriginals geschreven. De jachtpartij gaat ondanks alles door, maar verloopt compleet anders dan verwacht. 'De nieuwe gravin' is het laatste deel van Fay Weldons prachtige trilogie over het adellijke geslacht Dilberne. Eerder verschenen 'Macht der gewoonte' en 'Leve de koning'.

Het geluk van Lou Lorraine Fouchet 2017-07-04 Het geluk van Lou is een boek vol champagne, liefdesaffaires, muziek en Bretonse gerechten! Lou was een geliefde bewoonster van het kleine eiland Île de Groix, Bretagne. Lou met haar obsessies, ('Champagne, alsjeblieft, maar alleen Mercier!') en haar eigenaardigheden. Ze kookte belabberd, maar met veel liefde, was hartelijk en altijd vrolijk. Maar nu is Lou dood en dreigt haar gezin uiteen te vallen. In haar testament vraagt ze haar

man Jo haar laatste wens te vervullen: hij moet de relatie met hun volwassen kinderen Cyrian en Sarah herstellen. Pas wanneer hij daarin geslaagd is mag hij Lou's laatste brief lezen, die ze uiteraard heeft verzegeld in een champagnefles. Een fles die het leven van de hele familie verandert.

De overtocht Gina Holmes 2013-09-02 Op de dag dat Jenny Lucas zwanger het ouderlijk huis verlaat, neemt ze zich stellig voor om er nooit meer terug te komen. Maar het leven verloopt niet altijd zoals je dat zelf voor ogen hebt. Want zes jaar later is Jenny ongeneeslijk ziek, en keert ze noodgedwongen terug om iemand te vinden die na haar dood voor haar dochter wil zorgen. Wordt het haar vader, met wie ze geen woord meer gewisseld heeft sinds haar vertrek, of haar jeugdliefde, die niet eens weet dat hij een dochter heeft?

Het huis op de heuvel Elizabeth Musser 2013-09-02 Sterke roman van topauteur Bijzonder verhaal over liefde, mededogen en zelfontdekking Mary Swan Middleton is de dochter van een welgesteld gezin uit Atlanta. Als haar moeder plotseling komt te overlijden, valt ze in een diep gat. Om haar verdriet te verwerken, richt zij zich op het lot van minder gefortuneerden. Zo ontmoet zij Carl. Mary roept zijn hulp in bij het oplossen van een mysterie. Ze komt op het spoor van onthutsende familiegeheimen en ervaart hoeveel onrecht er bestaat in de verhouding tussen blanken en zwarten.

Kijk niet om Elin Hilderbrand 2020-04-08 Vier hecht bevriende stellen lijken het ideale leven te leiden op het idyllische eiland Nantucket, maar schijn kan bedriegen. De families MacAvoy, Kapenash, Drake en Wheeler zijn al sinds iedereen zich kan herinneren onafscheidelijk en hebben alles wat hun hartje begeert: rijkdom, schoonheid, gezonde kinderen en onvoorwaardelijke liefde. Maar dan komen Tess en Greg MacAvoy op tragische wijze om bij een bootongeluk, en hun zeven jaar oude tweeling blijft alleen achter. Al snel daarna worden de eerste scheurtjes in de schijnbaar ideale façade zichtbaar, en blijkt dat er ook in de gelukkigste huwelijken wel degelijk plaats is voor leugens en verraad. Terwijl de zes overgebleven vrienden rouwen om de dood van Tess en Greg, komt de ene na de andere pijnlijke waarheid aan het licht. Elk voor zich moeten ze in het reine zien te komen met de harde feiten van het leven. Zal hun vriendschap deze klap ooit nog te boven kunnen komen?

Galgenveld John Sandford 2016-08-09 Op een mooie zomeravond heeft Layton Carlson jr. uit Red Wing, Minnesota eindelijk eens geluk. Hij heeft de perfecte plek gevonden om alleen te zijn met zijn vriendinnetje: een afgelegen boerderij midden tussen de maisvelden. Er is maar één probleem: de stank. Die is verschrikkelijk. Layton belt de lokale sheriff, en als die op onderzoek uitgaat vindt hij een lijk in een watertank. En nog een, en nog een... Tegen de tijd dat Lucas Davenport ter plaatse is, heeft de politie vijftien lichamen gevonden. En het einde is nog niet in zicht. De slachtoffers blijken te zijn vermoord over een jarenlange periode. Elke zomer één moord, met de regelmaat van de klok. Hoe kon dit gebeuren zonder dat iemand het ooit merkte? Eén ding is zeker: de moordenaar woont vlakbij. Het is

waarschijnlijk iemand die ze elke dag tegenkomen... br>

Verzwegen bestaan Robert Goddard 2016-03-07 Zes maanden na de plotselinge dood van haar man gaat de bejaarde Leonora Galloway met haar dochter Penelope op vakantie in Frankrijk. De tijd is gekomen om Penelope deelgenoot te maken van de familiegeheimen. Er valt heel wat uit te leggen. De vader van Leonora was kapitein in het Britse leger en kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog op 30 april 1916 om het leven. Leonora werd echter pas geboren op 14 maart 1917, bijna elf maanden later... Penelope vermoedt dat Leonora een 'ongelukje' was, zoals er zoveel plaatsvonden in die dagen. De waarheid over haar familie is echter gruwelijker dan zij kan vermoeden. Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954, studeerde geschiedenis in Cambridge, werkte als docent en schrijft sinds zijn debuut in 1986 fulltime. 'Goddards grote kracht schuilt in de achteloosheid waarmee de verhalen beginnen [...] tot de suspense toeslaat, het verhaal een volstrekt onverwachte wending neemt en het vrijwel onmogelijk wordt nog te stoppen met lezen.' Vrij Nederland

Ghost Sniper Scott McEwen 2016-12-13 Dit nieuwste bloedstollende deel uit de Sniper-Elite serie, is nauwelijks te lezen zonder klamme handen en neemt de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische Oceaan. Vol intrige en Hollywood-Imische gevechten op leven en dood, is dit een waardige opvolger van het populaire De Sniper en de Wolf.

Het boek van Carl Naja Marie Aidt 2018-05-23 'Ik hef mijn glas op en proost met mijn oudste zoon. Boven slapen zijn zwangere vrouw en zijn dochter. Buiten is de maartnacht koud en helder. "Op het leven!" zeg ik wanneer de glazen tegen elkaar klinken met een breekbaar en mooi geluid. Mijn moeder zegt iets tegen de hond. Dan gaat de telefoon. We nemen niet op. Wie zou ons zo laat op een zaterdagavond kunnen bellen?' In maart 2015 overlijdt Naja Marie Aidts een na oudste zoon Carl op 25-jarige leeftijd door een tragisch ongeluk. Het boek van Carl beschrijft het eerste jaar na dat verschrikkelijke telefoontje tot de schok van zijn dood langzaam wordt gedempt. Het is zowel een nuchter verslag van hoe het is om te leven na het verlies van een kind – het laat zien hoe verdriet je relatie met de werkelijkheid, je geliefden en de tijd verandert – als een poëtisch boek over verlies en liefde. Het boek van Carl is hartverscheurend mooi.

De geheugenman David Baldacci 2015-05-12 Sinds hij bij een footballwedstrijd een harde klap tegen zijn hoofd kreeg, heeft politierechercheur Amos Decker een perfect geheugen ontwikkeld. Wanneer Decker op een nacht thuiskomt van een stakeout, vindt hij de lichamen van zijn vrouw, dochtertje en zwager. Vermoord. Wie de dader is, blijft in de weken en maanden daarna een raadsel. Totdat een jaar later een man zichzelf aangeeft. Decker is vastbesloten om uit te zoeken wat er die vreselijke nacht precies is gebeurd, maar de waarheid is erger dan hij ooit voor mogelijk had gehouden...

De legende van de vuurberg Sarah Lark 2021-10-15 In het derde en laatste, los te lezen, boek van de Rata Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland aan het eind van de 19e eeuw, waar drie jonge mensen durven te dromen van een betere

toekomst. 'De legende van de vuurberg' is na 'De tijd van de vuurbloemen' en 'De zang van de hoornschelp' het derde boek van internationaal bestsellerauteur Sarah Lark over de belevenissen van de vrouwen van Rata Station in het Nieuw-Zeeland van de negentiende eeuw. Nieuw-Zeeland, 1880. Aroha heeft een gelukkige jeugd, tot de dag dat ze betrokken raakt bij een groot treinongeluk. Ze wordt naar haar tante gestuurd, die op Rata Station woont, om daar in alle rust te genezen. Met hulp van de dromerige Robin en haar temperamentvolle nichtje March hervindt ze langzaam weer haar evenwicht – tot een onverwachte gebeurtenis opnieuw alle vaste grond onder haar voeten weglaat... Sarah Lark veroverde wereldwijd vele lezershartten met haar heerlijke familiegeschiedenissen die zich afspelen in het ruige Nieuw Zeeland van de negentiende eeuw. Zij schreef eerder de zeer populaire Kiward Station-serie ('Het land van belofte'; 'Het lied van de wolken'; 'De roep van het land' en de los te lezen roman 'Een nieuwe wereld'), de Elizabeth Station-serie ('Het land met de gouden kust'; 'De schaduw van de kauri-boom'; 'De dag van de zonnewende') en de Rata Station-serie ('De tijd van de vuurbloemen'; 'De zang van de hoornschelp'; 'De legende van de vuurberg'). In haar Caraïben-serie ('Het eiland van duizend bronnen'; 'Dochter van de mangroven') neemt ze je mee naar Haïti en Jamaica in de achttiende eeuw.

Een vreemdeling in Cornwall Liz Fenwick 2015-03-25 Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te zorgen, trekt haar kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in Jaunty's afgelegen huis aan Frenchman's Creek. Ooit was de oudere vrouw een bekend kunstenaar. Nu, aan het einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door herinneringen. Op een stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela weet de knappe vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak. Deze Finn blijkt op zoek te zijn naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn zoektocht heeft hem naar dit prachtige binnenwater in Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem verder helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over liefde en misleiding aan het licht...

Prins der getijden Pat Conroy 1992 Een footballcoach uit Zuid-Carolina vertelt aan de psychiater van zijn geestesziek geworden zusje hun levensgeschiedenis.

Kleine zwarte leugens Sharon Bolton 2017-01-10 Wat is het ergste wat je beste vriendin je kan aandoen? Het was geen opzet. Een moment van onoplettendheid, een tragisch ongeval – en twee kinderen komen om. Die van jou. Op een eiland met maar weinig inwoners is het onmogelijk om de vrouw die je leven kapot heeft gemaakt te ontlopen. Elke toevallige ontmoeting is een pijnlijke herinnering aan alles wat je hebt verloren: je gezin, je toekomst, je gezond verstand. Hoe lang duurt het dan nog voordat de gedachte aan wraak onweerstaanbaar wordt? Dus nu... wat is het ergste wat jij je beste vriendin kunt aandoen?

Het pad naar de zee Liz Fenwick 2020-01-14 'Meeslepend en romantisch – een perfect vakantieboek.' Rachel Hore Een heerlijke roman over liefde en familiegeheimen tegen de achtergrond van de mooie, mysterieuze Zuid-Engelse

kust Voor de lezers van Rachel Hore en Kate Morton Het schitterende, imposante huis dat boven op een klif in Cornwall staat, betekent voor elk van de drie vrouwen van de familie Trewin iets anders. Voor Joan was het een paradijs toen ze er in de jaren zestig woonde, pasgetrouwd en dolgelukkig. Maar het huwelijk eindigde in een nooit opgehelderd drama. Diana, haar dochter, droomt nog steeds van haar jeugd in het mooie huis: de weidse blauwe hemel, de kamers vol boeken, de feesten en het geluid van de zee aan het einde van het pad. Maar alle familieleden die ze zo liefhad, zijn door oude geheimen van elkaar vervreemd. Voor kleindochter Lottie betekent het huis een veilige haven waar ze zichzelf en haar gebroken hart wat rust kan gunnen. Maar wanneer de drie generaties vrouwen bij elkaar komen in het oude familiehuis, kan het tragische verleden niet langer verborgen blijven en beleven ze een zomer die hun leven voorgoed zal veranderen. De pers over de boeken van Liz Fenwick 'Een boeiende, vlot geschreven roman, die ik met plezier heb gelezen.' Nederlands Dagblad 'Een authentiek, prachtig verhaal dat -lezers niet onberoerd zal laten!' NBD Biblion 'Een hartverscheurend verhaal over verlies en herstel.' Woman and Home Ongrijpbaar Carey Baldwin 2016-08-30 Een Cassidy & Spenser-thriller Forensisch psychiater Caity Cassidy en special agent Atticus Spenser worden beiden opgeroepen als getuige-deskundige in de zaak van de sadistische moord op een studente. De een voor de verdediging, de ander voor de aanklager. Door hun tegenstrijdige belangen liggen ze al snel met elkaar in de clinch. Maar dan dringt iemand het gerechtsgebouw binnen, schiet de verdachte dood en doet een poging ook Caity te doden. Caity overleeft de aanslag ternauwernood, maar verkeert nu in groot gevaar. Als enige heeft ze een glimp opgevangen van de geheimzinnige moordenaar, die zich de Man in de Doolhof noemt. Caity en Spense móéten nu wel hun krachten bundelen om hem te vinden, voordat hij opnieuw achter haar aan komt om zijn karwei af te maken...

Strandmuziek Pat Conroy 1995 Na de zelfmoord van zijn vrouw verbreekt een Amerikaanse man alle banden met het verleden totdat hij verneemt dat zijn moeder ongeneeslijk ziek is.

Was jij maar hier Rita Mae Brown 2001

Vergelding J.T. Ellison 2014-09-16 Een studente wordt onwel tijdens een college van patholoog-anatoom Samantha Owens. Sam brengt haar naar het ziekenhuis, waar blijkt dat tientallen mensen zich hebben gemeld met dezelfde verschijnselen. Oorzaak: een aanslag op de metro met een zich snel verspreidend maar onbekend gif. Washington staat op scherp, maar een ramp blijft uit. Toch vallen er drie dodelijke slachtoffers. Wanneer Sam gaat graven in het verleden van deze drie, neemt de zaak een verrassende wending. Is er sprake van een terroristische aanslag, zijn de slachtoffers werkelijk willekeurig, of heeft de dader een heel ander doel voor ogen? Sam voegt zich bij haar vriend, Xander Whitfield, die vermoedt dat de dader zich in de bossen van Colorado ophoudt. Het is het begin van een levensgevaarlijke zoektocht...

Terug naar het strandhuis Mary Alice Monroe 2020-05-07 Caretta heeft al jaren

geen contact meer met haar familie, tot ze een brief ontvangt van haar moeder, waarin ze haar dochter vraagt terug naar huis te komen. De brief komt voor Caretta op het goede moment: ze heeft het gevoel dat ze de controle over haar leven aan het kwijtraken is. Op het eiland waar ze opgroeide voelt ze zich als herboren. Het strand, de zee, haar thuis... Caretta besluit zich te ontfermen over de bedreigde schildpadden van het eiland en zoekt contact met mensen die ze verloren dacht te hebben. Maar haar belangrijkste levensles leert zij door het hernieuwde contact met haar moeder – hoewel liefde altijd offers vraagt...

Lieve John Nicholas Sparks 2019-05-07 'Nicholas Sparks weet hoe hij de juiste snaar moet raken.' Daily Mail John Tyree weet niet wat hij met zijn leven en zijn toekomst wil en stopt met school om in het leger te gaan. Tijdens een weekendverlof ontmoet hij de idealistische studente Savannah Curtis en verliest hij zijn hart volkomen aan haar. Na verloop van tijd zijn ze zo zeker van hun liefde dat ze willen trouwen zodra Johns dienstdienst erop zit. Maar dan slaat het noodlot toe, voor hen en voor vele Amerikanen: de aanslagen van 11 september zetten ieders leven op zijn kop en John voelt zich verplicht zijn dienstdienst te verlengen. Het duurt zo lang voor John terugkeert, dat Savannah verliefd wordt op iemand anders en met hem trouwt. John blijft achter met een gebroken hart en de grootste uitdaging van zijn leven: Savannah is voor hem nog steeds de enige ware en hij zal zijn leven zonder haar weer zin moeten zien te geven. De pers over de boeken van Nicholas Sparks 'Wat het meest beklijft zijn de diepmenselijke empathie van de auteur en de vele levensinzichten die hij zijn personages meegeeft.' Noordhollands Dagblad 'Sparks heeft een talent om te raken aan wat ons menselijk maakt.' Irish Independent 'Sparks' boeken zitten vol diepe emoties en onverwachte wendingen. Tranen gegarandeerd.' People

De levens van Stella Bain Anita Shreve 2014-03-25 'Een tragisch, maar ook hoopvol verhaal over liefde, geheugen, verlies en wederopbouw. Shreve's diepzinnige, provocerende historische roman heeft een moderne weerklank.' Publishers Weekly 'Anita Shreve weet als geen ander liefdevol, maar grondig het innerlijk leven van haar personages bloot te leggen.' - Newsday 'Met haar beeldende beschrijvingen en scherpe observaties weet Shreve de lezer geboeid te houden.' - Washington Post 'Ieder boek ga je weer voor de bijl, zo bedreven weet Shreve je in haar web te weven.' LINDA

Witte nachten Ann Cleeves 2011-08-19 In een dorp op de Shetlandeilanden wordt in een vissershut een man met een clownsmasker op zijn gezicht en een strop om zijn nek gevonden. Het is lastig om de identiteit van de man te achterhalen omdat hij niet van de eilanden kwam. Detective Jimmy Perez onderzoekt de zaak en als hij er eindelijk achter komt wie het slachtoffer is, maakt dat de zaak alleen maar complexer. Want wat had deze man op de Shetlands te zoeken? Wie zou hem daar dood willen hebben? Naarmate het onderzoek vordert, moet Jimmy zich steeds verder in de geschiedenis van de plaatselijke hechte gemeenschap verdiepen. De bewoners zijn echter niet allemaal even spraakzaam en blijken zelfs



van elkaar niet hun diepste geheimen te kennen.

Weerzien in Virgin River Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 3 – Weerzien in Virgin River De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix In het plaatsje Virgin River, idyllisch gelegen in de Californische natuur, spelen de verhalen van Robyn Carr zich af. De tijd lijkt er soms stil te staan; het leven is er goed, en de mensen hebben nog tijd voor elkaar. Maar wat gebeurt er als een buitenstaander zich in dit verborgen paradijs begeeft? Politieagent Mike Valenzuela kiest ervoor om in Virgin River te revalideren van de zware verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk in LA. Een beetje vissen, eten in het café van zijn vriend Jack en genieten van de mooie omgeving - zo hoopt hij weer de oude te worden. Eén ding wil hij echter voorgoed veranderen: na vele avontuurtjes is hij klaar voor een serieuze relatie. Brie Sheridan weet wat er in de wereld te koop is. Ze is gescheiden, en ook in haar werk als hulpofficier van justitie komt ze regelmatig met de harde werkelijkheid in aanraking. Ze besluit dan ook de kat uit de boom te kijken als blijkt dat Mike, die ze kent als een versierder, graag een relatie met haar wil. Dan overkomt Brie iets vreselijks, en is het juist Mike die haar als enige kan helpen. Langzaam maar zeker komen ze steeds nader tot elkaar en ontdekken beiden wat het betekent om echt van iemand te houden.

Het stoeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees nu het tweede deel van de Flavia de Luce-serie, de wereldwijde bestseller-serie van auteur Alan Bradley. In Het stoeve touw van Alan Bradley stuit Flavia op een morgen op de beroemde poppenspeler Rupert Porson die vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishop's Lacey. Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij een gratis show op voor de dorpsbewoners – maar de show eindigt abrupt met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten. Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die vooral geheim hadden moeten blijven...

Witte vleugels, zwarte vleugels Sue Monk Kidd 2014-11-15 'Een juweel van een boek!' Oprah Winfrey Charleston, South Carolina, begin 19e eeuw Voor haar elfde verjaardag krijgt Sarah het tienjarige slavenmeisje Hetty 'Handful' cadeau. Er ontstaat een gecompliceerde maar hechte vriendschap, die hun levens zal beïnvloeden. Gedurende vijfendertig jaar worden de meisjes gevolgd op hun levensweg. Ze worden geconfronteerd met verdriet, hoop, geschonden vertrouwen, onbeantwoorde liefde en haat. Hetty weet haar kracht en levenslust te behouden, terwijl Sarah de moed vindt om zich samen met haar jongere zus Angelina in te zetten voor de afschaffing van de slavernij en de rechten van de vrouw. 'Door deze sterke vrouwen een stem te geven wordt wederom duidelijk waarom we die dramatische tijd en die gebeurtenissen nooit mogen vergeten.'

Washington Post Sue Monk Kidd (1948) is de internationale bestsellerauteur van Ver van huis (The Secret Life of Bees) verfilmd met onder andere Dakota Fanning, Queen Latifah, Jennifer Hudson en Alicia Keyes en Eilandgeheimen. Ze woont in Florida. Witte vleugels zwarte vleugels is geselecteerd door Oprah Winfrey voor

haar Oprah's Book Club. De filmrechten zijn gekocht door Harpo Films, de filmmaatschappij van Oprah Winfrey. 'Een bijzonder indrukwekkend verhaal over slavernij en een gecompliceerde vriendschap.' The Star 'Kidd heeft een schitterend boek geschreven over de ontzagwekkende moed van de Amerikaanse slaven. Het is een meedogenloos betoog over de slavenwonden die tot op de dag van vandaag nog steeds bloeden.' USA Today

Domein van licht Yuko Tsushima 2020-11-12 Glashelder meesterwerk in de moderne Japanse literatuur In de lente verhuist een jonge vrouw met haar tweejarige dochter naar een nieuw appartement in Tokio. Ze is net gescheiden en probeert haar werk te combineren met de zorg voor haar kind. De grote ramen van het appartement laten veel licht door, en de vrouw voelt zich bevrijd. In de maanden die volgen verliest ze echter de controle over haar leven. Ze wankelt, zekerheden verdwijnen en twijfel neemt de overhand. Ze realiseert zich dat ze aan het veranderen is, maar durft niet onder ogen te zien wat er van haar wordt.

Domein van licht is een verontrustende, maar ook oogverblindend mooie roman. In twaalf korte en loepzuivere hoofdstukken weet Yuko Tsushima tot de kern te komen van verlies en verlangen. Domein van licht verscheen voor het eerst in 1979, maar is recent herontdekt en maakt nu wereldwijd furore.

Eerst een kus Lottie Moggach 2013-06-14 Als de eenzame Leila na de dood van haar moeder de onlinegemeenschap Red Pill ontdekt, heeft ze het gevoel eindelijk begrepen en gewaardeerd te worden. Ze maakt grote indruk op de charismatische leider van het forum, Adrian Dervish, die Leila vraagt hem te helpen bij `Project Tess. Tess is een meisje dat Leila buiten de virtuele wereld waarschijnlijk nooit ontmoet zou hebben. Ze is knap, geestig maar depressief. Tess wil uit het leven stappen, maar wil haar nabestaanden liever laten geloven dat ze teruggetrokken is gaan leven. Leilas taak is een onlineversie van Tess te worden. Terwijl ze chatten, mailen en skypen leert Leila Tess door en door kennen. Dan neemt Tess afscheid. Leila neemt de klus uiterst serieus: ze beantwoordt Tess mails en houdt haar Facebook-pagina bij. Het contact met vrienden en familie van Tess wordt echter steeds vreemder en Leila komt erachter dat Adrian Dervish niet is wie hij lijkt. Langzaam maar zeker dringt het tot Leila door dat er iets heel anders aan de hand is en dat ze misschien wel ongewild meewerkt aan het verduisteren van een moord. Of leeft Tess nog? Leila is vastberaden de ware toedracht te achterhalen en reist af naar Spanje, waar Tess voor het laatst gezien is. Eerst een kus is een bloedstollend spannend en onconventioneel boek dat raakt aan de actualiteit van de eenentwintigste eeuw. Lottie Moggach (1977) groeide op in Londen en studeerde Engels aan de universiteit van Sussex. Daarna publiceerde ze boekrecensies en columns in The Times. Tegenwoordig schrijft ze voor onder meer de Financial Times, Elle en Time Out. Eerst een kus, haar debuutroman, is geïnspireerd op het feit dat Moggachs grootmoeder in 1980 werd veroordeeld omdat ze iemand assisteerde bij een zelfmoord.

Duivelswerk Mo Hayder 2021-02-04 In Duivelswerk verkent Mo Hayder op onnavolgbare wijze de grenzen van het bovennatuurlijke. Van de auteur van

Vogelman. Op het strand van een Schots eiland is de duivel gezien. Vage videobeelden van een wezen dat half mens, half beest lijkt te zijn, houden de media in hun greep. De sceptische journalist Joe Oakes heeft er zijn missie van gemaakt spirituele bedriegers te ontmaskeren. Dat deed hij al eens met de voormalige gebedsgenezer Malachi Dove, wiens volgelingen op het eiland wonen, en dat is hij nu weer van plan met de zogenaamde 'duivel van Varkenseiland'. Ondanks hevig protest van de doodsbang eilandbewoners waagt Joe zich toch op een met schrikdraad, giftige chemicaliën en varkenskoppen afgezet deel van het eiland. Zijn vastberadenheid en zucht naar de waarheid zetten echter gebeurtenissen in gang die zo gruwelijk zijn dat het woord angst een totaal nieuwe betekenis voor hem krijgt...

Uiterst verleidelijk Jill Shalvis 2020-03-03 Dus tegenpolen trekken elkaar aan? O zeker, Sadie Lane kan niet ontkennen dat de vonken overslaan, steeds wanneer ze de knappe en zelfverzekerde Caleb Parker tegenkomt - maar dan wel vonken van irritatie! Wat wil je ook, ze zijn complete tegenpolen: zij is een beginnende tattoo artist, hij een succesvol jasje-dasjetype. Nadat ze per toeval samen een hond redden in een heftige storm, ontdekt ze dat Caleb ook een zachte, kwetsbare kant heeft. En ook hij lijkt zich onverwacht tot háár aangetrokken te voelen. Wat een schok! Maar kunnen ze zich over hun vooroordelen heen zetten en toegeven dat ze in elk geval op één front een perfecte match zijn?

Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude januariochtend wordt in de sneeuw die Shetland bedekt het lichaam gevonden van Catherine Ross. Het zeventienjarige meisje is gewurgd met een sjaal. Boven het lichaam cirkelt een grote groep raven. Inspecteur Jimmy Perez ondervraagt als eerste Magnus Tait, de laatste die Catherine in leven heeft gezien. De plaatselijke bevolking brengt de verdachte ook in verband met de verdwijning van de elfjarige Catriona Bruce, een aantal jaren geleden. Voor de bewoners van Shetland is Magnus de gedoodverfde moordenaar. Maar Perez twijfelt. Is deze eenzame, tragische figuur wel tot moord in staat?

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met 'Buffy the Vampire Slayer', 'Charmed', 'Twilight' en de 'Mortal Instruments'-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega's bij de politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst

van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en  
Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...  
Stelkonstige reekening van den regenboog Benedictus de Spinoza 1687