

Silent Assassin Dan Morgan 2 Leo J Maloney

As recognized, adventure as well as experience just about lesson, amusement, as with ease as concurrence can be gotten by just checking out a book Silent Assassin Dan Morgan 2 Leo J Maloney as well as it is not directly done, you could assume even more going on for this life, vis--vis the world.

We offer you this proper as without difficulty as simple artifice to get those all. We allow Silent Assassin Dan Morgan 2 Leo J Maloney and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Silent Assassin Dan Morgan 2 Leo J Maloney that can be your partner.

De zesde vloot David Poyer 1995 Wanneer PLO-terroristen een aantal mensen van Cyprus naar Syrië ontvoeren, moet een luitenant van een Amerikaans vliegkampschip een verrassingsaanval voorbereiden.

Dialectiek van de verlichting Max Horkheimer 2007 Cultuurfilosofische analyse van enige fundamentele ideeën van het westerse denken.

De man van mijn dromen C Sittenfeld 2012-01-30 Zomer, 1991. Hannah Gavener is veertien jaar oud. In allerlei tijdschriften leest ze over sprookjesachtige bruiloften van filmsterren, terwijl het huwelijk van haar ouders op de klippen loopt. In de jaren die volgen ontdekt Hannah dat veel vragen over de liefde eerder moeilijker dan makkelijker te beantwoorden zijn naarmate je ouder wordt. Wanneer kun je bijvoorbeeld je tekortkomingen als volwassene niet meer afschuiven op een ongelukkige jeugd? En is het nu romantisch of juist naïef als je alles op het spel zet om een man te volgen die jou misschien helemaal niet ziet zitten? Na een lange reeks mislukte relaties besluit Hannah alle zekerheden in haar leven overboord te gooien en voor de eerste keer haar hart te volgen. De man van mijn dromen is een aanstekelijke en hartverwarmende roman die met een flinke dosis humor laat zien dat het de moeite waard is om risico's te nemen in je liefdesleven. Curtis Sittenfeld (1976) schrijft onder meer voor The New York Times. Haar debuutroman Prep was wereldwijd een groot succes. De man van mijn dromen is haar tweede roman. 'De man van mijn dromen is intelligent en ontroerend. Sittenfeld heeft een briljante schrijfstijl.' - The Washington Post 'De man van mijn dromen is zo eerlijk geschreven dat je voelt dat de auteur je niet om de tuin leidt, maar gewoon de rauwe waarheid over emoties en seks blootlegt. Dit is een dappere en verfrissende roman.' - Alice Munro 'De nieuwe roman van Sittenfeld is indrukwekkend, maar bovenal heerlijk om te lezen.' - The Guardian

Noodgreep Vince Flynn 2015-12-10 'Een zinderende must-read voor de fans van Ludlum.' - Booklist 'De koning van de intelligente politieke actiethrillers.' - Dan Brown In de schimmige wereld van de geheime diensten, waar spionnen dag in dag uit een geheime oorlog uitvechten, lukt het de CIA twee terroristencellen te ontmantelen. Er wordt echter gevreesd dat een derde cel, die wordt geleid door een kwaadaardig meesterbrein, nog actief is en elk moment tot actie over kan gaan, met schokkende gevolgen. Antiterrorisme-expert Mitch Rabb slaat de handen ineen met een beroepssoldaat doe even fanatiek - en dodelijk - is als maar kan: ex-marinier en elitestrijder Mike Nash. Zowel Rapp als Nash heeft vaker oog in oog gestaan met bloeddorstige jihadisten. Beiden hebben vele levens gered en zetten zich onvoorwaardelijk in voor hun land. Maar op het Capitool waait sinds kort een andere wind, en bepaalde leiders willen Mitch Rapp zo kort mogelijk houden. Dus wanneer er zich een ijzingwekkend scenario dreigt af te spelen in de politieke hoofdstad van de Verenigde Staten besluiten Rapp en Nash nieuwe regels te volgen voordat ze in actie komen: hun eigen regels.

Roofbouw Alan Glynn 2011-05-05 Roofbouw - Limitless Stel dat er een pil bestond waarvan je rijk en machtig werd. Bent u sterk genoeg om de ultieme verleiding te weerstaan? Een nieuwkomer op Wall Street maakt in razend tempo carrière. De basis van zijn succes: intellect en briljant analytisch vermogen. Zijn geheim: een dubieus verkregen smart drug Roofbouw is een supersnelle, maar vooral zeer intelligente thriller van Alan Glynn, die zich met dit boek op het niveau begeeft van John Grisham en Michael Ridpath. Tot nu toe heeft het Eddie Spinola niet echt meegezeten, niet in zijn liefdesleven en al helemaal niet in zijn carrière. Op zijn zesendertigste kan hij als freelancecopywriter net het hoofd boven water houden in de jachtige drukte van Manhattan. Totdat hij zijn ex-zwager Vernon tegenkomt, van wie hij een klein, wit pilletje krijgt. Net ontwikkeld door een groot farmaceutisch bedrijf, vertelt Vernon, maar nog niet officieel geregistreerd. Een zogenaamde smart drug, aangeduid als MDT, die je energie geeft en je creatieve vermogens stimuleert. Met MDT kan Eddie de hele wereld aan en door een macabere samenloop van omstandigheden krijgt hij opeens een aardig voorraadj: als Vernon wordt vermoord, is Eddie in de buurt en kan hij de hand op een paar honderd pillen leggen. Met zijn scherpe geest en zijn briljante analytische vermogens weet Eddie snel veel geld te verdienen en in stormachtig tempo maakt hij naam op Wall Street. Totdat verontrustende bijwerkingen van zijn verslaving de kop opsteken in de vorm van black-outs, stukken tijd waarvan Eddie zich achteraf niets herinnert. En waarin hij weleens gruwelijke dingen gedaan zou kunnen hebben

Encyclopedia of American Short Films, 1926-1959 Graham Webb 2020-07-17 Short subject films have a long history in American cinemas. These could be anywhere from 2 to 40 minutes long and were used as a "filler" in a picture show that would include a cartoon, a newsreel, possibly a serial and a short before launching into the feature film. Shorts could tackle any topic of interest: an unusual travelogue, a comedy, musical revues, sports, nature or popular vaudeville acts. With the advent of sound-on-film in the mid-to-late 1920s, makers of earlier silent short subjects began experimenting with the short films, using them as a testing ground for the use of sound in feature movies. After the Second World War, and the rising popularity of television, short subject films became far too expensive to produce and they had mostly disappeared from the screens by the late 1950s. This encyclopedia offers comprehensive listings of American short subject films from the 1920s through the 1950s.

Jacht op de jager Vince Flynn 2015-07-21 'De koning van de intelligente actiethriller.' – Dan Brown 'Vince Flynn is een meester – misschien wel dé meester – in het schrijven van thrillers waarvan de pagina's vanzelf omslaan.' – Bookreporter Flynn's thrillers worden gewaardeerd vanwege hun actie én accuratesse en worden door de CIA aangeraden aan hun medewerkers. Maak kennis met Mitch Rapp, het eenmansleger dat terrorisme bestrijdt... CIA-agent Mitch Rapp vecht in de frontlinie mee in de oorlog tegen het terrorisme. Voor zijn nieuwste missie moet hij nog een leven redden: zijn eigen leven. Want oog om oog, tand om tand, dat is de wraak die de vader van de door Rapp omgebrachte terrorist eist. Rapp wordt doelwit van een wraakzuchtige internationale klopjacht, omdat er een beloning van twintig miljoen wordt uitgelooft voor het lichaam van de moordenaar van de terrorist. De normaal zo koelbloedige agent komt tot de ontdekking dat zelfs onder bondgenoten van de Verenigde Staten er mensen geloven dat Rapp voor eens en voor altijd uitgeschakeld moet worden. Er ontstaat een jacht op de jager, en Rapp moet terugvallen op zijn instincten om rechtvaardigheid te doen laten gelden én om het er levend vanaf te brengen.

Haroen en de zee van verhalen / druk 3 Salman Rushdie 2010-10

Silent Assassin Leo J. Maloney 2013-09-01 From a Black Ops veteran and author of Termination Orders, a military thriller featuring an unthinkable conspiracy from the deepest corridors of power. Silent Assassin Code named Cobra, former CIA agent Dan Morgan is pulled in when every other option has failed. His mission: find Nikolai Novokoff, a ruthless KGB officer turned international arms dealer. Locate the weapons of mass destruction that the rogue terrorist is threatening to unleash on the world. And terminate with extreme prejudice... In the world of clandestine ops, where the line between friends and enemies is constantly shifting, especially in the halls of Washington, Morgan must survive a merciless maze of deceit—and risk everything—to stop a madman. “Silent Assassin has everything a thriller reader wants.”—Ben Coes, national bestselling author of The Last Refuge “A terrifyingly thrilling story.”—Michele McPhee, author of A Mob Story

Heimelijke opsporing in de Europese Unie

P. J. P. Tak 2000

Het huis waar jij van hield Tatiana de Rosnay 2011-07-07 Parijs, tweede helft 19de eeuw. Door de ambitieuze stadsvernieuwingswerken van baron Haussmann verdwijnen er complete wijken van de kaart. De huizen van duizenden Parijzenaars worden onteigend. Ondertussen kabbelt het leven van Rose Bazelet rustig voort, ze leest Le Petit Journal en maakt wandelingen in de tuinen rond het Palais du Luxembourg. Tot de dag waarop de noodlottige brief komt: haar huis ligt op het tracé van de boulevard Saint-Germain en moet worden afgebroken. Haar wereld dreigt in te storten, maar Rose bindt de strijd aan met de prefect en met de keizer, om het familiebezit te redden, het huis dat een angstvallig bewaard geheim herbergt..

Winter in de morgen Janina Bauman 1986 Autobiografisch relaas van de verschrikkingen in het joodse ghetto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen Jessica Pan 2019-06-12 Wat gebeurt er als een introvert zich als extravert gaat gedragen? Sorry dat ik te laat ben, is een verslag van dit avontuur Wat als je in plaats van van dingen weg rent, ernaartoe rent, met je armen open? Sommige mensen zijn goed in het praten met vreemden, vrienden maken op feestjes, spontaan dansen op straat... Jessica Pan is goed in zich verstoppen, vroeg naar huis gaan en doen alsof ze slaapt (wat ze deed op een vlot in Thailand, om een praatgrage Amerikaan te negeren). Maar ze realiseert zich ook dat ze daardoor veel mist: een leuke baan, betekenisvolle relaties, spontane ervaringen... Ze wil grootser en gelukkiger leven. Maar dan moet er iets veranderen. Een jaar lang leeft ze als extravert: in haar eentje dansen op een rave, praten met vreemden in het ov, reizen zonder plan en optreden in een comedyclub. Hoe verandert dat haar leven, en nog belangrijker; is ze gelukkiger?

De familiereünie Tatiana de Rosnay 2018-06-29 In de familiereünie, een intense roman over identiteit, liefde en vergeving toont Tatiana de Rosnay, de schrijver van Haar naam was Sarah, wederom haar kwaliteiten als uitmuntend verhalenverteller enerzijds en kenner van de menselijke ziel anderzijds. Paul Malegarde, een beroemd bomenkenner, is getrouwd met de Amerikaanse Lauren en samen hebben ze twee volwassen kinderen, Tilia en Linden. Ze zijn op familieweekend in Parijs en alle vier dragen ze een geheim met zich mee. Doordat de Seine buiten zijn oevers dreigt te treden door aanhoudende regen is het gezin tot elkaar veroordeeld en kunnen hun geheimen niet langer verborgen blijven. Ieder zullen ze moeten vechten voor hun identiteit en ze zijn tegelijkertijd genoodzaakt een gesloten front te vormen om het stijgende water het hoofd te bieden.

Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06 'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoeren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen dochttertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.

Lied van de Leeuwerik Willa Cather 2018-12-05 Een getalenteerde kunstenaar geboren in een klein stadje in Colorado ontdekt en ontwikkelt haar zangstem. Haar verhaal wordt verteld tegen de achtergrond van het ontlukende Amerikaanse Westen waarin ze werd geboren in een stad langs de spoorlijn, van het snelgroeiende Chicago rond de eeuwwisseling van de twintigste eeuw, en van het publiek voor zangers van haar vaardigheden in de VS vergeleken met Europa. Ze groeit op en leert over zichzelf, haar sterke punten en haar talent, tot ze succes heeft.

Words on Tape 1984

De celliste van Auschwitz Anita Lasker-Wallfisch 2015-12-18 Zelfs op de zwartste plek op aarde werd schoonheid gevierd: Anita Lasker-Wallfisch was De celliste van Auschwitz. Met het uitbreken van de oorlog wordt het Joodse gezin waaruit Anita Lasker komt, uiteengerukt. Haar ouders worden gedeporteerd naar Polen en overlijden daar. Zus Marianne weet te ontkomen naar Engeland. Anita en haar oudere zus Renate proberen te vluchten naar Frankrijk, maar worden gearresteerd en komen terecht in Auschwitz. Daar gaat Anita cello spelen in het vrouwenorkest. Ze speelt zelfs voor Josef Mengele. Het orkest biedt en uitvlucht uit de misère waarin ze zich bevindt, en wordt later ook letterlijk haar redding. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde Anita Lasker-Wallfisch (Breslau, 1925) zich in het Verenigd Koninkrijk. In 2011 ontving ze een eredoctoraat van Cambridge. Ze heeft veel op scholen in Duitsland en Oostenrijk verteld over haar oorlogsverhaal, dat ze uiteindelijk ook optekende in De celliste van Auschwitz

Kleine zus Isabel Ashdown 2018-02-21 Een duistere psychologische thriller, voor de lezers van Alex Marwood en Gillian Flynn Nadat ze elkaar zestien jaar lang niet hebben gezien, worden de zussen Jessica en Emily weer met elkaar herenigd. Nu ze hun lastige verleden achter zich hebben gelaten, keert de warmte tussen hen gelukkig terug. Al gauw trekt Jess zelfs in bij Emily in haar comfortabele eilandhuis, waar ze woont met haar man en dochttertje Daisy. Pijn en oud zeer maken plaats voor harmonie en familieliefde. Eind goed al goed, zo lijkt het. Maar als Daisy verdwijnt terwijl Jess op haar past, begint het perfecte leven dat Emily zo zorgvuldig heeft opgebouwd uit elkaar te vallen. Had ze haar zusje wel moeten vertrouwen, na alles wat er in het verleden is gebeurd? De pers over Kleine zus 'Het is non-stop actie in dit verslavende boek.' The Sun 'Een strakke thriller. Een van de beste boeken van afgelopen zomer.' Prima 'Prachtig geschreven. Dit boek herbergt een duister mysterie.' Tammy Cohen, auteur van De nieuwe collega 'Dit boek deed me duizend angsten uitstaan.' Red Magazine 'Ik kon dit boek niet weggelaten; het hield me wakker tot twee uur 's nachts! Briljant.' Liz Fenwick, auteur van Het huis op de kliffen

1977 David Peace 2011-09-14 Het is zomer in Leeds en de stad is in de ban van het vijftienvintigjarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Detective Bob Fraser en journalist Jack Whitehead hebben echter andere zaken aan hun hoofd. Er is een moordenaar op pad, en hij heeft het op prostituees gemunt. Al snel krijgt hij de bijnaam de Yorkshire Ripper. Fraser en Whitehead doen allebei hun uiterste best om de man op te pakken, maar omdat ze het zelf hebben aangelegd met prostituees raakt het onderzoek in troebel water. Ondertussen neemt het aantal moorden toe, en het lijkt erop dat Fraser en Whitehead de enigen zijn die beseffen dat er misschien meer dan een moordenaar aan het werk is.

Turner Classic Movies Presents Leonard Maltin's Classic Movie Guide Leonard Maltin 2015-09-29 The definitive guide to classic films from one of America's most trusted film critics Thanks to Netflix and cable television, classic films are more accessible than ever. Now co-branded with Turner Classic Movies, Leonard Maltin's Classic Movie Guide covers films from Hollywood and around the world, from the silent era through 1965, and from The Maltese Falcon to Singin' in the Rain and Godzilla, King of the Monsters! Thoroughly revised and updated, and featuring expanded indexes, a list of Maltin's personal recommendations, and three hundred new entries—including many offbeat and obscure films—this new edition is a must-have companion for every movie lover.

Uur van de waarheid Tom Clancy 2011-09-06 Ex-marinier John Clark, het duistere alter ego van Jack Ryan, en zijn schoonzoon Domingo 'Ding' Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe organisatie met de codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van Amerikaanse, Engelse, Israëlische, Franse en Duitse agenten dat in geval van internationaal terrorisme onmiddellijk in actie zal komen. En Rainbow bestaat nog maar net of het geweld barst op verschillende plaatsen los: een gijzeling in een Zwitserse bank, de ontvoering van een zakenman in Duitsland, een bloedige aanslag op een pretpark in Spanje. Gaandeweg dringt het tot Clark door dat hij oog in oog staat met het grootste gevaar uit zijn hele carrière: een groep terroristen die zijn weerga niet kent. Een groep mannen en vrouwen die zonder mededogen extreem harde operaties uitvoert...

Aftellen Alan Weisman 2014-04-09 De wereld kan het best zonder de mens af. Geen probleem zelfs, de natuur gaat wel door, en menselijke sporen zullen op den duur uitgewist worden. Maar voor de mens klinkt dat helemaal niet zo geruststellend. Iin Aftellen laat Alan Weisman zien hoe we dit scenario kunnen voorkomen. Dat kan, al moeten we dan wel iets doen. Op dit ogenblik komen er elke drie dagen evenveel nieuwe aardbewoners bij als Amsterdam inwoners heeft. En daar is de aarde op den duur niet tegen opgewassen. Weisman gaat op reis langs plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen om te zien hoe dat gaat, en of dat gaat. Hoeveel mensen kan de aarde aan? En wat kunnen we doen om daar uit te komen? Aftellen is een ontnuchterend, verhelderend en ook hoopvol boek.

Karolus Rex Bart Besamusca 2005

Suttree Cormac McCarthy 2014-11-19 Wrang en hard maar toch humoristisch en van een vernietigende schoonheid, dat is Cormac McCarthy's magnum opus Angel (1979), waaraan hij twintig jaar heeft gewerkt. Het is het verhaal van de gedeclasseerden en de havelozen, de zwarte krotbewoners en de verre nazaten van de Saksische clans die ooit golf na golf Amerika overspoelden, en hun waanzinnige maalstroom van religie, hoop, geweld

en blinde dronkenschap. Centraal staat de aan lager wal geraakte Cornelius Suffree. In een woonboot op de Tennessee aan de rand van Knoxville voorziet hij in zijn bestaan door te vissen in dit stinkende riool, dat als een Styx door de stad en het land stroomt. Hij kiest voor een bestaan als rivierrat, en in de roman klinken de stemmen van de 'ratten' met wie hij zich omringt. In een overweldigende stortvloed van beelden schildert McCarthy het beeld van Amerika's zelfkant, een machtig en genadeloos epos vol slemp- en vechtpartijen, sluwheid en tragiek, dood en miserabel leven. Waarbij als motto deze weinig opbeurende woorden van hoofdpersoon Suffree kunnen dienen: 'De menselijke ellende kent geen grenzen, het kan altijd nog erger.' Eerder verschenen bij De Arbeiderspers de eerste twee delen van de Border Trilogy, Al de mooie paarden en De kruising, en Kind van God. 'Cormac McCarthy biedt ons hier een beeld van het leven op en aan de rivier dat leest als een verdoemde Huckleberry Finn.' - The New York Times Book Review 'Angel doseert humor op het niveau van de geniale droogheid van Faulkner, terwijl de fantastische verbeeldingskracht in dit boek de auteur plaatst naast het beste van Flannery O'Connor.' - The Times Literary Supplement 'Cormac McCarthy is de geboren verhalenverteller, de schrijver van een volmaakt natuurlijke stijl; hij beschikt over een verbluffend vermogen tot de trefzekere dialoog, zijn comédie humaine is even zwart als overtuigend. Elk verhaal, elk gegeven gaat bij Cormac McCarthy altijd tot in het hart van de tragedie.' -New Republic De Nederlandse pers over De kruising: 'Het zwiept je van de sokken, het dreunt je in de oren [...] een van de twee indrukwekkendste buitenlandse romans van de afgelopen jaren. Die andere was A/ de mooie paarden.' - Ger Witteveen in Friesch Dagblad 'Wie McCarthy leest, merkt opeens weer hoe gevoelig de rechterduim is voor het aantal pagina's dat ons en de held nog is vergund.' - Nerman Stevens in Het Parool

American Assassin Vince Flynn 2017-09-01 New York Times-bestseller American Assassin is Verfilmd met Dylan O'Brien en Michael Keaton in de hoofdrollen. 'Flynn is een meester - misschien wel dé meester - van thrillers waarbij de pagina's zichzelf om lijken te slaan.' - Book Reporter Mitch Rapp was een veelbelovende atleet in zijn studententijd... En toen sloeg het noodlot toe: terroristen doodden tijdens een wrede aanslag meer dan tweehonderd onschuldige burgers, onder wie zijn vriendin. Familie en vrienden die achterbleven waren in diepe rouw en probeerden troost te vinden. Maar Rapp wilde slechts één ding: vergelding. Na twee decennia van politiek falen staan de Verenigde Staten en de CIA er slecht voor. De Operations Director van de CIA, Koude Oorlog-veteraan Thomas Stansfield, weet dat hij zich moet voorbereiden op de volgende oorlog: de strijd tussen de VS en islamitische jihadisten. Hij geeft zijn opvolger Irene Kennedy en zijn beste vriend Stan Hurley de opdracht om een groep clandestiene operatives op te richten. Agenten die in het diepste geheim opereren. Zes maanden wordt het uiterste van Rapp gevegd tijdens een training die zo intens is dat hij er bijna aan ten onder gaat. Gehard door deze elite-opleiding is hij er klaar voor om zijn vijanden uit te schakelen. Hij begint in Istanboel, waar de wapenhandelaar die de explosieven voor de aanslag verkocht zijn eerste doelwit is. Daarna trekken hij en zijn team door Europa, waar ze de ene na de andere terrorist zonder genade uitschakelen. In de stoffige straten van Beiroet bereikt het verhaal zijn hoogte punt als Rapp plotseling zelf doelwit is. Hij zal zijn training en vaardigheden tot het uiterste moeten inzetten als hij wil overleven in deze door oorlog geteisterde stad.

13 Hours Mitchell Zuckoff 2016-01-29 Lange tijd werd gedacht dat een anti-islamfilm tot spontane rellen had geleid, die uitliepen op een kleine opstand waarbij de ambassadeur van de Verenigde Staten in Libië om het leven kwam. In 13 Hours beschrijft New York Times-bestsellerauteur Mitchell Zuckoff voor de eerste keer wat er in de nacht van 11 september 2012 écht gebeurde: hoe een handvol mannen zichzelf geconfronteerd zag met een georganiseerde groep terroristen die doelgericht de ambassade aanvielen. 13 Hours is verfilmd door Michael Bay met onder ander John Krasinski en James Badge Dale. Op 11 september 2012 vielen terroristen het US State Department Special Mission Compound in Libië aan, in de stad Benghazi. Ook het geheime CIA-hoofdkwartier kwam onder vuur te liggen, waarop een team van zes ex-militairen, ingehuurd om de veiligheid van de Amerikaanse ambassadeur en burgers te waarborgen, een moeilijke beslissing moest nemen: zich overgeven of vechten tegen een enorme overmacht. In een tijdsbestek van 13 uur gaven zij blijk van een uitzonderlijke moed en dapperheid, om een grotere tragedie te voorkomen. 13 Hours is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van zes dappere mannen die tegenover een enorme overmacht kwamen te staan in Benghazi en weigerden zich over te geven.

Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke dansspasjes en een loodzwaar kampeerbed.

Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft neergestoken, wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en een huurmoordenaar.

Gouden dagen Remco Campert 2011-03-31 In Gouden Dagen voert Remco Campert een naamloze memoireschrijver ten tonele die wonderlijk genoeg terugziet op een gelukkig leven. 'Slechts weinig mensen geloven je op je woord als je zegt dat je het leven ervaart als een staat van gedurig geluk.' Ongetwijfeld zijn dat er meer na het lezen van de herinneringen aan bizarre ontmoetingen en geestige gebeurtenissen in Gouden Dagen.

De Kelder Brian Freeman 2012-06-22 In het rustige stadje Grand Rapids, Minnesota, verdwijnt een baby uit een landhuis aan een meer. Is het kind ontvoerd of verbergt haar vader een verschrikkelijk geheim? Diezelfde nacht stuit een jonge politievrouw op een gruwelijke misdaad. Nu wil een sadistische moordenaar een dodelijk spel met haar spelen. Rechercheur Jonathan Stride en zijn team zullen snel moeten handelen om het kind te redden en de nietsontziende moordenaar te stoppen. Met iedere wending in het onderzoek raakt Stride meer verstrikt in een web van bedrog en hartstocht. Maar de grootste obstakels zijn misschien wel de mensen die hij probeert te helpen. Hoe ver zal een wanhopige moeder gaan om haar baby te redden? En hoe ver zal een wanhopige politieagente gaan om zichzelf te redden?

De weg naar Mekka Jan Leyers 2012-08-03 Staan we voor een clash tussen het Westen en de islam? Of maken we alleen de groeistuipen mee van een snel globaliserende en multiculturele wereld? Jan Leyers ging op zoek naar een antwoord. Het verhaal begint in Córdoba, ooit de hoofdstad van Moors Spanje. Het einddoel is Mekka, voor alle moslims de heiligste plek ter wereld. Daartussen ligt een spannende tocht langs vele plaatsen waar de geheimen van de islam verborgen liggen: Casablanca en Fez, het dreigende Algiers, Tripoli en Caïro, het mysterieuze Damascus, Istanbul en het kruidvat Teheran. Jan Leyers bezoekt moskeeën, badhuizen en Koranscholen, dringt door tot bij het hoofd van de moslimbroederschap en voert onthutsende gesprekken met ayatollahs en bedoeïenen, schoolmeisjes en terroristen. Gaandeweg komt hij erachter wat er leeft en broeit in de islamitische wereld, wat moslims en westerlingen bindt en waar hun wegen scheiden. De Weg naar Mekka is een diepgaand en meeslepend verslag van een reis door een wereld die weinigen kennen, die velen angst inboezemt en waar niemand onveranderd uit terugkeert.

B van bedrog Sue Grafton 1991 Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot taak de zuster van een oudere, welgestelde vrouw op te sporen omdat er een erfenis geregeld moet worden.

Zusjesland Curtis Sittenfeld 2014-04-10 Al van jongs af aan weten Kate en haar tweelingzusje Violet dat ze anders zijn dan anderen. Ze 'zien' gebeurtenissen in de toekomst en geheimen die voor iedereen verborgen blijven. Violet laat haar visioenen toe, terwijl Kate haar best doet een zo normaal mogelijk leven te leiden. De zussen groeien als volwassenen steeds verder uit elkaar, ondanks de sterke band die ze als kind met elkaar hadden.

Wanneer er een aardbeving plaatsvindt, voorspelt Violet op televisie dat er meer bevingen zullen volgen. Kate is ontzet, maar beseft dat haar zus gelijk kan hebben. Gaandeweg ontdekt ze dat het tijd is om onder ogen te zien wie ze werkelijk is en de breekbare relatie met Violet te herstellen. Een hartveroverende roman over familie en identiteit, kwetsbaarheid en vertrouwen. Curtis Sittenfeld (1975) brak internationaal door met haar debuutroman Prep, waarmee ze genomineerd werd voor de Orange Prize for Fiction. Daarna verschenen van haar hand De man van mijn dromen en De echtgenote, die opnieuw door publiek en critici werden gelauwerd. Haar nieuwste roman Zusjesland bestormde direct na verschijnen de Amerikaanse bestsellerlijsten.

Aman Virginia Lee Barnes 2006 Levensgeschiedenis met wrede details van een Somalisch meisje opgegroeid in de jaren zestig in haar stam- en moslimcultuur en het gevecht dat ze leverde om zichzelf te worden, geschreven als voorbeeld voor vrouwen die onder gelijksoortige omstandigheden leven.

Machtsovername Vince Flynn 2016-11-22 'Als Tom Clancy, maar dan spannender en met meer actie!' - Goodreads 'Het tempo is hoog, er is actie en spanning. Kortom: een aanrader!' - NBD Biblion In Machtsovername wordt de president van Amerika het doelwit van nietsontziende terroristen - een angstaanjagend realistisch rampscenario, want hoe goed is een vrijstaande villa in het midden van een drukke stad nu echt te beveiligen? Op een ochtend wordt de rust in Washington wreed verstoord door een groep terroristen die tientallen mensen vermoorden en bijna honderd mensen gijzelen terwijl ze zich een bloederige weg banen naar het Witte Huis. De geheime dienst brengt de president nog net op tijd naar een ondergrondse bunker, en terwijl de overheid discussieert over de juiste manier om met de vijand te onderhandelen, sluipt Mitch Rapp, de beste antiterreuragent van de CIA,

door geheime gangen en verborgen tunnels van het enorme landhuis om de gijzelaars te redden voordat de terroristen de president bereiken. Maar een andere vijand - een hooggeplaatst persoon in Washington - is vastberaden Rapps reddingsmissie te laten falen...

De vrijheid van een christen Martin Luther 2003 Traktaat uit 1520 over de rechtvaardiging door het geloof, door de Duitse reformator (1483-1546).

De geschiedenis van de monsterhonden Kirsten Bakis 1997 In 2009 komen genetisch gemanipuleerde honden die zich gedragen als mensen naar New York.

Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het 'emotiequotiënt'. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.

De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog niet.

De eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je De vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er maar één manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf